

EFTERÅRSUDFLUGT TIL DJURSLAND

SØNDAG DEN 29. SEPTEMBER

for medlemmer af museumsforeningerne og andre interesserede

THITS VENNER, VESTHIMMERLANDS MUSEUM, STENALDERCENTER ERTEBØLLE
OG JOHANNES V. JENSENS MUSEUM

”AT REJSE ER AT DØ!”

står som modsætning til H.C. Andersens berømte sætning, men i virkeligheden siger de to sætninger noget om det samme. Når mennesket rejser, er det for at opleve. Det, man lader tilbage, er blevet uinteressant, opbrugt – dødt. Men mennesket selv dør også en lille smule, for med oplevelsen ændrer det sig, får nye synspunkter, og gamle er ikke længere gyldige.



Gl. Estrup. I dette forår har turismen igen og med større faktuelle data været kritiseret pga. dens store bidrag til CO2-udledningen. Men det at rejse hører med til menneskets historie som betingelse for at overleve, for at handle og for at få ny kunstnerisk inspiration. På busturen til Gl. Estrup vil der blive fortalt lidt om rejsens historie samt om den inspiration både Thit Jensen og Johannes V. Jensen fandt gennem deres rejser.

På den gamle herregård vil en guide fortælle om, hvorledes rejser til og besøg og hjembringelser fra andre europæiske lande og det fjerne Østen har sat deres præg - ikke bare på herregården, men i det hele taget på den danske kulturelle udvikling.

Auning kirke. Efter frokost gør vi et kort ophold for at se Middelalderkirken, som har forbindelse til Gl. Estrup. Lave Brock (død 1504) eller måske hans enke Kirsten Høeg formodes at være bygherre til udvidelse af og hvælvinger i den gamle romanske kirke fra 1100-tallet. Senere har ejere af Gl. Estrup forsynet kirken med bl.a. altertavle i træ udskåret af Peder Jensen. Kirken fungerede i over 400 år som herskabskirke for ejerne af Gl. Estrup.



Stonehenge – nej, vi behøver ikke at rejse til England. Her i Danmark, på **Tustrup stenaldergravplads** kan vi få en meget bedre og nær oplevelse af, hvorledes stenaldermennesket forberedte sin sidste rejse til dødsriget. Vi skal se og høre om, hvorledes menneskene anlagde kulthus, stendysser og en af Danmarks største jættestuer på denne plads. En guide vil fortælle om gravpladsen.

Program:

8.30 præcis afgang fra det gamle rådhus i Aars

9.30 formiddagskaffe ved Gl. Estrup.

Derefter guidet rundvisning i grupper.

12.00 frokost i herregårdens cafeteria *

13.00 afgang til Auning kirke

14.00 afgang til Tustrup stenalderplads

15.15 kaffe på parkeringspladsen

16.00 afgang til Aars

17.00 hjemkomst til Aars

* Frokosten består af fiskefilet med citron og remoulade, lune frikadeller med rødkål. 1 grov salat og en grøn salat. Rugbrød og smør. Øl -30 kr., vand – 25 kr. og vin 45 kr.

Pris for turen er 350 kr. for medlemmer af en af museumsforeningerne og 450 kr. for andre. Alt er medregnet undtagen drikkevarer til frokosten på Gl. Estrup.

Tilmelding fra 1. august via www.himmerlandsbilletten.dk Sidste tilmelding 13. september. Bibliotekerne i kommunen er behjælpelige med tilmeldinger via Himmerlandsbilletten.

Yderligere oplysninger hos Sonja Marcussen - Tlf.: 2967 6324/

mail: sonja.k.marcussen@gmail.com

Her kan findes flere oplysninger

Gammel Estrup: www.gammelestrup.dk

Auning kirke: www.norrdjursvestrepastorat.dk

Tustrup stenaldergravplads: <http://www.fortidsmindeguide.dk/Tustrup-gravplads.bs003.0.html>